



ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



Διαδήλωση στον Άραξο - Νοεμβρίου 2017

**ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ**

σελ. 6-7

**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΣΙΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΡΙΝΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΝΤΙΝΟ** σελ. 2



**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ
ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΕΣ
ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ
ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΛΑΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟ**

Συγκέντρωση στη
πρεσβεία του Μεξικού
σελ. 10-11

**8 ΜΑΡΤΗ - ΜΕΡΑ
ΤΑΞΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ**

σελ. 8-9



Ο γιγαντιαίος σχεδιασμός του ελληνικού κράτους και μεγάλων πολυεθνικών εταιριών για την έρευνα, την εξόρυξη και μεταφορά υδρογονανθράκων περιλαμβάνει θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις σε όλο το έδαφος της ελληνικής επικράτειας.

Συγκεκριμένα το 2014, η Ελληνική Κυβέρνηση παραχώρησε, μέσω νόμου, τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή της Ηπείρου και το 2017, η ανάδοχος ισπανική εταιρία «Repsol» ανακοίνωσε τη διεξαγωγή γεωφυσικών σεισμικών ερευνών στην περιοχή, συνολικής έκτασης 4.200 km².

Το Φλεβάρη του 2018 κυρώθηκαν από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή τέσσερις συμβάσεις μίσθωσης με τη γαλλική εταιρία Total, την ιταλική Edison και την Energean, που αναφέρονται στην παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή 2 στο Ιόνιο πέλαγος και χερσαίες περιοχές στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Επίσης έχουν κυρωθεί οι συμβάσεις για τον Πατραϊκό Κόλπο (ΕΛΠΕ, Edison) και το «Οικόπεδο 2» δυτικά της Κέρκυρας (Total, ΕΛΠΕ και Edison). Ενώ το Σεπτέμβριο του 2018 υπεγράφησαν οι συμβάσεις με τις εταιρίες Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ για τα δυο θαλάσσια «οικόπεδα» νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθώς και για το θαλάσσιο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό Κόλπο.

Στο Κατάκολο (Energean), έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση και το επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη της εκμετάλλευσης ενώ στην περιοχή Πρίνου-Καβάλας υπάρχει η μόνη εκμετάλλευση επί δεκαετίες (Energean).

Πρόκειται για έναν γιγαντιαίο σχεδιασμό λεηλασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ντόπιων και παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών ελίτ και των ενεργειακών αναγκών του χρεοκοπημένου κρατικού – καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας, με ανυπολόγιστες καταστροφικές συνέπειες στα φυσικά οικοσυστήματα και τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων στους τόπους τους.

Να σημειώσουμε εξάλλου ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο οι συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης της φύσης και της κοινωνίας, επιφέρουν πε-

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΘΕΣΜΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ραιτέρω υποβάθμιση της ζωής, τόσο του ανθρώπου όσο και συνολικά του φυσικού κόσμου, εξαντλώντας τους φυσικούς πόρους και φτάνοντας μέχρι τα έσχατα όρια της διακινδύνευσης της

ίδιας της επιβίωσης, όπως έμμεσα ομολογείται από τους ίδιους τους κρατικούς αξιωματούχους μιλώντας πλέον για ανεπίστρεπτες κλιματικές αλλαγές και περιβαλλοντική κρίση.

Η βιομηχανία της ενέργειας και η μετατροπή ενός τόπου σε πεδίο παραγωγής υδρογονανθράκων, έχει να υποσχεθεί μόνο τη μόλυνση και ρύπανση της γης, του νερού και του αέρα, την επίταση των κοινωνικών και ταξικών ανισοτήτων και τη διακινδύνευση των κοινωνιών εξαιτίας διακρατικών πολεμικών συγκρούσεων. Οι δηλώσεις του υπουργού ΥΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη ότι: «Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι η Ελλάδα, πέρα από κόμβος μεταφοράς ενέργειας, θα γίνει χώρα παραγωγός, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας: τη γεωγραφική θέση και τον πλούτο του υπεδάφους» σηματοδοτούν τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στη πολεμική συνθήκη της γεωστρατηγικής των φυσικών πόρων και των μεταφορών τους. Ιδιαίτερα μέσα στο παγκόσμιο ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται σήμερα, σε συνθήκες συνολικής κρίσης του πολιτικού και οικονομικού συστήματος εξουσίας και ειδικότερα στην κρίσιμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι σχεδιασμοί αυτοί έρχονται να προστεθούν σε μια άνευ προηγουμένου επιθετικότητα απέναντι στην κοινωνία και τη φύση, που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική πραγματικότητα, με το βάθεμα της αναδιάρθρωσης του πολιτικοοικονομικού συστήματος, στο όνομα της κρατικής – καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία σε “περίοδο κρίσης” εμφανίζεται ως υπόθεση εθνικού συμφέροντος.

Μια αναδιάρθρωση με χαρακτηριστικά γενικευμένης επιχείρησης εκποίησης δημόσιων φυσικών πόρων και εκτάσεων στο ιδιωτικό κεφάλαιο που πραγματοποιείται από το ελληνικό κράτος υπό την κηδεμονία της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. και εξελίσσεται παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου. Όπως ο νόμος του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών “Fast Track” (Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης) και εκατοντάδες άλλα νομοσχέδια και υπουργικές αποφάσεις, ώστε να αρθούν οποιεσδήποτε θεσμικές δεσμεύσεις υπήρχαν μέχρι σήμερα στην εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, όπως η προστασία της δασικής έκτασης, ο δημόσιος χαρακτήρας του αιγιαλού, η υποχρέωση κατάθεσης περιβαλλοντικών μελετών στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα κ.ά. Επιπλέον, αναφορικά με την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, ο υπουργός ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι “προωθείται άμεσα η αναθέρωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, στην κατεύθυνση της βελτίωσης και συμπλήρωσής του, ώστε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που υπαγορεύονται από το διεθνές ενδιαφέρον, περιορίζοντας δραστικά τη γραφειοκρατία και ενεργοποιείται η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων”.

Έτσι, πέραν των εγκληματικών μεγάλων έργων που επιχειρούνται σήμερα, όπως τα Υ/Η φράγματα στον Αχελώο και τα ανοιχτά μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική, αναγγέλλονται ήδη και επιχειρούνται μια σειρά και άλλων καταστροφικών για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες σχεδιασμών σε πλήθος σημείων της χώρας. Όπως είναι η εγκατάσταση αιολικών βιομηχανικών ζωνών σε όλα τα ορεινά συγκροτήματα, το γιγαντιαίο πρόγραμμα “ΗΛΙΟΣ” φωτοβολταϊκών βιομηχανικών ζωνών, η κατασκευή εκατοντάδων Υ/Η φραγμάτων σε πλήθος ποταμών και χειμάρρων, η παράδοση αναρίθμητων φυσικών οικοτόπων στην τουριστική βιομηχανία, η εξορύξεις υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις σε όλο το έδαφος της ελληνικής επικράτειας κ.α. Αντικοινωνικοί και καταστροφικοί για τη φύση σχεδιασμοί, που θα αποτελέσουν την αιχμή της κρατικής και καπιταλιστικής προπαγάνδας



Από την πορεία ενάντια στις εξορύξεις που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Φλεβάρη στην Αθήνα.



και επιθετικότητας, την επόμενη περίοδο.

Από τη πλευρά μας, μη προσδοκώντας τίποτε ουσιαστικό από τους θεσμούς και τους διαμεσολαβητές τους, και έχοντας βαθιά επίγνωση ότι οι λογικές ανάθεσης και η εμπιστοσύνη στην αριστερή, όπως και σε κάθε άλλη, κυβέρνηση οδηγεί στην παραίτηση και την ήττα των κοινωνικών αγώνων, οργανώνουμε από τα κάτω τις αντιστάσεις μας σπίνοντας αναχώματα στην επέλαση κράτους και κεφαλαίου, με σκοπό να πυκνώσουν οι δεσμοί αλληλεγγύης και συντροφικότητας των αγωνιζόμενων και να συντεθούν οι αρχές και οι θέσεις τους στην κατεύθυνση μιας συνολικότερης επιλογής ρήξης με την εξουσία και τις αντικοινωνικές επιταγές της. Στηρίζουμε τις τοπικές πρωτοβουλίες αντίστασης οι οποίες είναι ουσιαστικές για τη δυναμική και την εξέλιξη

του αγώνα, και απευθυνόμαστε ευρύτερα σε όλο τον κόσμο του αγώνα και την κοινωνία συνολικά πιστεύοντας ότι αυτοί οι αγώνες δεν αφορούν στενά τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα.

Από τον Αχελώο, την Χαλκιδική, τα Άγραφα, την Ήπειρο και όπου αλλού εκδηλώνεται η κρατική και καπιταλιστική επιθετικότητα

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πρωτοβουλία Αγώνα για τη Γη και την Ελευθερία

Ενημέρωση από τη διεθνιστική-αντιφασιστική διαδήλωση (Anti-Lukonmarch) της 16^{ης} Φλεβάρη στη Σόφια της Βουλγαρίας



Η φασιστική παρέλαση προς τιμή του φασίστα στρατηγού Lukon διεξάγεται εδώ και 15 χρόνια περίπου στη Σόφια. Τα τελευταία χρόνια μια πρωτοβουλία αναρχικών και αντιφασιστών, με αιχμή τη συνέλευση Antifa Sofia, επιχειρεί να βάλει φραγμό στη φασιστική παρουσία στους δρόμους της πόλης.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ως Αναρχική Πολιτική Οργάνωση – Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων, συμμετείχαμε οργανωμένα με δικό μας μπλοκ στη διαδήλωση στηρίζοντας τους αντιφασίστες στη Βουλγαρία με την εκδήλωση έμπρακτης διεθνιστικής αλληλεγγύης. Πορευτήκαμε στους δρόμους της Σόφιας με κεντρικό πανό “Η διεθνιστική αλληλεγγύη θα σαρώσει τη φασιστική απειλή στα Βαλκάνια – Για την κοινωνική επανάσταση, την αναρχία και τον ελευθεριακό κομμουνισμό” και διαδηλώσαμε ενάντια στο φασισμό υποστηρίζοντας τους συντρόφους/ισσες εκεί, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια προσπαθούν –κάτω από αρκετά δύσκολες συνθήκες– να στήσουν αναχώματα στην προέλαση νεοναζιστικών ομάδων που συγκεντρώνονται εκεί από όλη την Ευρώπη, επιχειρώντας παράλληλα να δημιουργήσουν

σταθερές δομές και μέτωπα αντίστασης στην επίθεση κράτους, κεφαλαίου, φασιστών και μαφιών.

Την αντιφασιστική πορεία στη Σόφια πλαισίωσαν και ενίσχυσαν περισσότεροι από 400 αντιφασίστες και αντιφασίστριες από την Βουλγαρία και άλλες χώρες των Βαλκανίων, βάζοντας μπροστά την διεθνιστική αλληλεγγύη, η οποία αποτελεί τη μόνη λύση για να σαρωθεί η φασιστική απειλή στα Βαλκάνια και παντού στον κόσμο.

Η προώθηση του εθνικισμού και του ρατσισμού, η όξυνση των διακρατικών ανταγωνισμών, οι επηρεαζόμενες πολεμικές συρράξεις, το βάθεμα της εξαθλίωσης και εκμετάλλευσης των «από τα κάτω» εξαιτίας των αντικοινωνικών πολιτικών των κυρίαρχων, η πριμοδότηση φασιστικών και νεοναζιστικών ομαδοποιήσεων είναι όλα όσα πρέπει να αντιπαλέψουμε σε κάθε πλευρά των συνόρων.

Πέρα από τον κόσμο της εξουσίας, πέρα από τη δυστοπία του σύγχρονου ολοκληρωτισμού που επιφυλάσσει για τους πληβείους περισσότερη φτώχεια, εξαθλίωση, πόλεμο και θάνατο υπάρχει και ο κόσμος του αγώνα ο οποίος μάχεται ανυποχώρητα τον φασισμό, το κράτος και το κεφάλαιο με ορίζοντα την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.

Η ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΥ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση – Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

Υ.Γ. Η προφανώς σκόπιμη προσπάθεια (από site προσκείμενο στο ΚΚΕ) να διαστρεβλωθούν πλήρως τα χαρακτηριστικά της -πολιτικά και οργανωτικά- συγκροτημένης παρουσίας μας στην αντιφασιστική/διεθνιστική διαδήλωση στη Σόφια, εξυπηρετεί εξ' αντικειμένου την κάλυψη και την νομιμοποίηση επιθέσεων εναντίον του αναρχικού αγώνα, όπως η πρόσφατη προσπάθεια βίαιης απομόνωσης των αναρχικών μπλοκ στην απεργιακή διαδήλωση στην Πάτρα στις 28 Νοέμβρη του 2018.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ - ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΟΥΚΑ!
Θεσσαλονίκη - Πορεία Πέμπτη 7 Μάρτη



ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΟΡΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΝΤΙΝΟ



Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ!

Τα ημερώματα της 7ης Φλεβάρη μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εκκενώθηκε βίαια η αναρχική κατάληψη Asilo Occupato στο Τορίνο, ένας κοινωνικός και πολιτικός χώρος που αποτελεί εδώ και 25 χρόνια σημείο αναφοράς για τους αγωνιζόμενους. Το μαρτυρικό πνεύμα και η αντίσταση των καταληψιών και πολλών αλληλέγγυων κατόφεραν να καθυστερήσουν για 30 περίπου ώρες την εκκένωση της κατάληψης από την αστυνομία αλλά πολύ περισσότερο ενέπνευσαν ένα πλήθος δυναμικών κινήσεων αλληλεγγύης και υποστήριξης. Τελικά 6 σύντροφοι συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν κατηγορούμενοι με βάση το «αντιτρομοκρατικό» άρθρο 270 του ποινικού κώδικα περί «εγκληματικής οργάνωσης» για επιθέσεις ενάντια σε επιχειρήσεις και οργανισμούς διαχείρισης κέντρων κράτησης μεταναστών (CPR).

Στις 19 Φλεβάρη πολυάριθμες δυνάμεις της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησαν κατασταλατική επιχείρηση, με το όνομα «genata», εισβάλλοντας σε αναρχικά στέκια, κοινωνικά κέντρα και σπίτια αναρχικών, στην ευρύτερη περιοχή του Τρεντίνο και συλλαμβάνοντας 7 αγωνιστές/στριες, με τις κατηγορίες της ανατρεπτικής δράσης.

ενάντια στην δημοκρατική τάξη και της συμμετοχής σε τρομοκρατικές ενέργειες, ενώ αρκετοί ακόμα βρίσκονται υπό έρευνα. Η κατασταλατική αυτή επιχείρηση πραγματοποιείται σε μια περιοχή όπου οι αναρχικοί έχουν δυναμική παρουσία στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και στόχο έχει τόσο την κοινωνική απομόνωση και εγκληματοποίηση τους όσο και την τρομοκράτηση ευρύτερα όσων αγωνίζονται.

Οι αναρχικοί, έχοντας βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωποι με την επιθετικότητα της κρατικής και παρακρατικής καταστολής, γνωρίζουμε καλά πως όποιο κι αν είναι το πρόσωπο της εξουσίας, είτε πρόκειται για τη νεοφασιστική κυβέρνηση στην Ελλάδα, ο στόχος ήταν και παραμένει ένας: η εξουδετέρωση των αντιστάσεων και ο εκφοβισμός της κοινωνίας συνολικά, για την απρόσκοπτη επιβολή του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Απέναντι στους κοινούς μας εχθρούς και σε κάθε σημείο που εκδηλώνεται η καταστολή, να αντιτάξουμε την διεθνοιστική αλληλεγγύη, τον κοινό μας αγώνα που θα ανατρέψει τον σάπιο κόσμο της εξουσίας και θα ανοίξει το δρόμο για την Κοινωνική Επανάσταση, για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας και ελευθερίας.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ASILO OCCUPATO
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΡΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΝΤΙΝΟ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΟΙ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣΜΙΚΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ!



ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΟΡΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΝΤΙΝΟ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ!

Τα ημερώματα της 7ης Φλεβάρη μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εκκενώθηκε βίαια η αναρχική κατάληψη Asilo Occupato στο Τορίνο, ένας κοινωνικός και πολιτικός χώρος που αποτελεί εδώ και 25 χρόνια σημείο αναφοράς για τους αγωνιζόμενους. Το μαχητικό πνεύμα και η αντίσταση των καταληψιών και πολλών αλληλέγγυων κατόφεραν να καθυστερήσουν για 30 περίπου ώρες την εκκένωση της κατάληψης από την αστυνομία αλλά πολύ περισσότερο ενέπνευσαν ένα πλήθος δυναμικών κινήσεων αλληλεγγύης και υποστήριξης. Τελικά 6 σύντροφοι συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν κατηγορούμενοι με βάση το «αντιτρομοκρατικό» άρθρο 270 του ποινικού κώδικα περί «εγκληματικής οργάνωσης» για επιθέσεις ενάντια σε επιχειρήσεις και οργανισμούς διαχείρισης κέντρων κράτησης μεταναστών (CPR).

Στις 19 Φλεβάρη πολυάριθμες δυνάμεις της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησαν κατασταλατική επιχείρηση, με το όνομα «genata», εισβάλλοντας σε αναρχικά στέκια, κοινωνικά κέντρα και σπίτια αναρχικών, στην ευρύτερη περιοχή του Τρεντίνο και συλλαμβάνοντας 7 αγωνιστές/στριες, με τις κατηγορίες της ανατρεπτικής δράσης ενάντια στην δημοκρατική τάξη και της συμμετοχής σε τρομοκρατικές ενέργειες, ενώ αρκετοί ακόμα βρίσκονται υπό έρευνα. Η κατασταλατική αυτή επιχείρηση πραγματοποιείται σε μια περιοχή όπου οι αναρχικοί έχουν δυναμική παρουσία στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και στόχο έχει τόσο την κοινωνική απομόνωση και εγκληματοποίησή τους όσο και την τρομοκράτηση ευρύτερα όσων αγωνίζονται.

Ως αναρχικοί, έχοντας βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωποι με την επιθετικότητα της κρατικής και παρακρατικής καταστολής, γνωρίζουμε καλά πως όποιο κι αν είναι το πρόσωπο της εξουσίας, είτε πρόκειται για τη νεοφασιστική κυβέρνηση στην Ιταλία είτε για την «αριστερή» διαχείριση στην Ελλάδα, ο στόχος ήταν και παραμένει ένας: η εξουδετέρωση των αντιστάσεων και ο εκφοβισμός της κοινωνίας συνολικά, για την απρόσκοπτη επιβολή του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Απέναντι στους κοινούς μας εχθρούς και σε κάθε σημείο που εκδηλώνεται η καταστολή, να αντιτάξουμε την διεθνοιστική αλληλεγγύη, τον κοινό μας αγώνα που θα ανατρέψει τον σάπιο κόσμο της εξουσίας και θα ανοίξει το δρόμο για την Κοινωνική Επανάσταση, για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας και ελευθερίας.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ASILO OCCUPATO
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΡΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΝΤΙΝΟ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΟΙ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣΜΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ!



Τελευταίο μήνυμα του Ιταλού αναρχικού συντρόφου Lorenzo Orsetti που σκοτώθηκε στις 18 Μάρτη πολεμώντας τον ISIS στο Baghouz της Συρίας

«Γεια σας.

Αν διαβάζετε αυτή την στιγμή αυτό το μήνυμα είναι σημάδι πως δεν είμαι πια σε αυτόν τον κόσμο. Μην λυπηθείτε παρά μόνον λιγάκι γιατί εμένα δεν με λυπεί· δεν μετανιώνω για τίποτα, είμαι νεκρός επειδή έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό, υπερασπιζόμενος τους πιο αδύναμους και παραμένοντας πιστός στις ιδέες μου για δικαιοσύνη, ισότητα και ελευθερία. Επομένως, παρόλο που έφυγα νωρίς, η ζωή μου μπορεί να θεωρηθεί μια επιτυχία και είμαι σχεδόν σίγουρος πως έφυγα με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν θα μπορούσα να έχω επιθυμήσει κάτι περισσότερο.

Σας εύχομαι το καλύτερο δυνατό και ελπίζω (αν δεν το έχετε ήδη κάνει πράξη) να αποφασίσετε να δώσετε την ζωή

σας για τον πλησίον σας, γιατί μόνον έτσι μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Μόνον νικώντας τον ατομισμό και τον εγωισμό μέσα μας μπορούμε να κάνουμε την διαφορά. Οι καιροί είναι δύσκολοι, το ξέρω, αλλά μην αφήνεστε στην παραίτηση, μην εγκαταλείπετε την ελπίδα· ποτέ! ούτε για μια στιγμή.

Ακόμα και τότε που όλα μοιάζουν χαμένα και που οι δυστυχίες που χτυπάνε τους ανθρώπους και τον κόσμο μας μοιάζουν ανυπέρβλητες, ψάξτε να βρείτε τη δύναμη και να την μεταφέρετε και στους συντρόφους σας.

Είναι κυρίως στις πιο σκοτεινές στιγμές που το δικό σας φως είναι χρήσιμο.

Και να θυμάστε πάντα πως "κάθε καταιγίδα ξεκινάει με μια απλή σταγόνα". Παλέψτε να είστε εσείς εκείνη η σταγόνα.



Σας αγαπώ όλους και ελπίζω τα λόγια μου να βρουν γόνιμο έδαφος σε εσάς.

Serkeftin!

Orso,
Tekoser,
Lorenzo»

Ενάντια στις συμφωνίες ελληνικού και ισραηλινού Κράτους που νομιμοποιούν την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών

Η Αλληλεγγύη το όπλο των λαών

Στις αρχές Αυγούστου του 2017 υπογράφηκε υπόμνημα συνεργασίας ανάμεσα στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε) και το ισραηλινό κράτος που αφορά την συμμετοχή της εν λόγω εταιρείας σε κοινοπρακτικό σχήμα το οποίο θα διεκδικήσει τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και την συντήρηση της "Green line" Light Rail Track (ελαφρύ μετρό) για την πόλη της Ιερουσαλήμ. Ένα χρόνο μετά, όταν προκρίθηκε η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, εντάχθηκε στο σχέδιο και η κατασκευαστική εταιρεία ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, η οποία θα αναλάβει και το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου ενώ η ΣΤΑΣΥ ΑΕ θα αναλάβει την λειτουργία και την συντήρηση του έργου για εκτιμώμενη διάρκεια εκμετάλλευσης 15-20 χρόνια.

Το παραπάνω συγκοινωνιακό έργο ξεκινάει και τελειώνει πέρα από την Δυτική όχθη, δηλαδή την γεωγραφική ζώνη της Παλαιστίνης, της οποίας μεγάλο κομμάτι

έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί βίαια από το ισραηλινό κράτος. Το ελληνικό κράτος και τα ντόπια αφεντικά δεν συμμετέχουν σε ένα απλό κατασκευαστικό έργο αλλά συμβάλλουν, μέσω της συνεργασίας τους με το ισραηλινό καθεστώς, στην νομιμοποίηση και επέκταση των Ισραηλινών επικοισμών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τον διωγμό των Παλαιστίνιων από τα εδάφη τους. Αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της στήριξης της ελληνικής οικονομικής και πολιτικής ελίτ σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο που διεξάγει το κράτος του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους τα τελευταία 70 χρόνια.

ΝΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Απέναντι στην απροκάλυπτη φασιστική και ολοκληρωτική πολιτική του κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του, η οποία στοχεύει στην εκδίωξη των Παλαιστίνιων από τα εδάφη τους και στην καθύποταξή τους, στέκεται η ανυποχώρητη, μαχητική και με τερράστια αυταπάρνηση

αντιστάση του Παλαιστινικού Λαού.

Απέναντι στον πόλεμο και τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό, μόνη ελπίδα είναι η διεθνιστική αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, η οργανωμένη απερίθρητη των από τα κάτω και η ανατροπή του κράτους και του καπιταλισμού για την δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Στηρίζουμε τη συγκέντρωση έξω από τα διοικητικά γραφεία της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αθηνάς 67, την Πέμπτη 28/2 12:00 που καλεί η πρωτοβουλία εργαζομένων στις συγκοινωνίες "Ταξικό Μέτωπο"

Συνέλευση Αναρχικών Για Την Κοινωνική και Ταξική Χειραφέτηση



Η γαρία επίθεση που βιώνει σήμερα η κοινωνία είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής προσπάθειας του κράτους και των αφεντικών για τον μετασχηματισμό της και την επιβολή συνθηκών κάτεργου και φυλακής. Η επίθεση αυτή, μέσα σε συνθήκες βαθιάς και συνολικής συστημικής κρίσης και από-νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος παγκόσμια, κλιμακώνεται και αναδεικνύονται τόσο οι αθεράπευτες αντιφάσεις του κρατικού-καπιταλιστικού μοντέλου οργάνωσης, όσο και η απόλυτη αδυναμία να παραχθεί από τα πάνω οποιοδήποτε συνεκτικό κοινωνικό όραμα, προοπτική και ελπίδα.

Οι ρίζες αυτής, της διαρκώς εντεινόμενης επιθετικότητας, βρίσκονται στην ίδια τη φύση του καταπιεστικού και εκμεταλλευτικού συστήματος. Η ανάγκη για εμβάθυνση και επέκταση της εξουσίας κατατείνει στην επιχείρηση ελέγχου κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, με σκοπό την πλήρη καθυπόταξη της κοινωνίας στις επιταγές του κράτους και των αφεντικών. Το κρατικό-καπιταλιστικό σύστημα έχει δομηθεί στη βάση του παραλογισμού της κοινωνικής και ταξικής καταπίεσης, η οποία επιδιώκει με κάθε μέσο τη διαιώνισή της και κατά συνέπεια τη διαιώνιση των καταστρεπτικών της αποτελεσμάτων στην κοινωνία και τη φύση. Η τόσο ορατή σήμερα αποσύνθεση του δεν είναι αποτέλεσμα της πολύπλευρης κρίσης. Αντιθέτως, η πολύπλευρη κρίση είναι αποτέλεσμα της βαθιάς αποσύνθεσης και της χρεοκοπίας του συστήματος σε κοινωνικό, πολιτικό και αξιακό επίπεδο.

Αυτή ακριβώς η αποσάθρωση και ολοσχερής χρεοκοπία του κόσμου του κράτους και του καπιταλισμού αποτελεί όριο για την εποχή της παγκόσμιας ολοκλήρωσής του και ταυτόχρονα αιτία της όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και της συνακόλουθης αύξησης της απειλής του πολέμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η βασική κατεύθυνση η οποία συνέχει επιμέρους κρατικές και καπιταλιστικές οντότητες στη Δύση, ανεξαρτήτως των πολιτικών και οικονομικών διαχειριστών τους, είναι η εκστρατεία για την εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου ολοκληρωτισμού, η επιχείρηση θωράκισης του καθεστώτος για την απρόσκοπτη διαιώνισή του, για την εγκαθίδρυση μίας νέας, απρόσωπης απολυταρχίας που επιβάλλει, από τη μια την προκλητική πολυτελή διαβίωση των ελίτ και από την άλλη τις αβίωτες έως και εξοντωτικές συνθήκες για τους αποκλεισμένους, μέσα στις οποίες υποχρεώνονται να υπάρξουν ως δούλοι δισεκατομμύρια ανθρώπων.

Ο στρατιωτικός, πολιτικός, οικονομικός και πολιτισμικός επεκτατισμός του δυτικού εξουσιαστικού μπλοκ επιχειρεί να αντλήσει νομιμοποίηση και συναίνεση από την αθλιότητα που το ίδιο παράγει παγκόσμια: ο πόλεμος, ο ξεριζωμός, η φτώχεια, ο κοινωνικός κανιβαλισμός, είναι ταυτόχρονα τα παράγωγα του κρατικού-καπιταλιστικού συστήματος και τα φόβητρα απέναντι στις εξαθλιωμένες μάζες. **Η ιδεολογική πτυχή αυτού του επεκτατισμού εμπεριέχει την προβολή του κρατικού-καπιταλιστικού κόσμου ως αναπόδραστης πραγματικότητας εντός της οποίας μπορούν να υπάρξουν μόνο αστικοδημοκρατικά ψευτο-διλήμματα διαχείρισης της γενικευμένης εξουσιαστικής σήψης.**

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πολιτικά και οικονομικά αφεντικά επιχειρούν μία, άνευ όρων, επίθεση εναντίον των λαών και των περιοχών της καπιταλιστικής περιφέρειας που περιλαμβάνει πολε-

μικές επιχειρήσεις, επιβολή δικτατορικών-θεοκρατικών καθεστώτων και ανατροπή άλλων, υποκίνηση εμφύλιων συγκρούσεων, καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων, έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, οικονομική αφαίμαξη ολόκληρων πληθυσμών, περιβαλλοντική καταστροφή ολόκληρων περιοχών και φυσικά τεράστιο αριθμό ανθρώπινων απωλειών. Μία συνθήκη που διαμορφώνει απέραντους «κρανίου τόπους» έτοιμους να λεηλατηθούν

και να «ανασυγκροτηθούν» με γνώμονα τον έλεγχο πληθυσμών και περιοχών, την αύξηση της κερδοφορίας και τη διεύρυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων των παγκόσμιων οικονομικών ελίτ αλλά και την αναδιάταξη των συσχετισμών γεωπολιτικής ισχύος στα πλαίσια των διακρατικών ανταγωνισμών,

μεταξύ παγκόσμιων, περιφερειακών και τοπικών δυνάμεων.

Η αναβάθμιση των στρατιωτικών βάσεων και του ρόλου διάφορων διακρατικών πολεμικών μηχανισμών είναι μέρος της προετοιμασίας για τη γενίκευση του πολέμου που έχει κηρύξει η παγκόσμια κυριαρχία, αρχικά στο πεδίο όπου εκφράζονται κυριότερα σήμερα οι ανταγωνισμοί των ισχυρότερων μπλοκ εξουσίας, δηλαδή στη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την ώρα που η ζοφερή προοπτική μίας παγκόσμιας σύρραξης επανέρχεται στο προσκήνιο και στους σχεδιασμούς των στρατιωτικο-πολιτικών επιτελείων.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, το NATO, ως διακρατική συμμαχία πολέμου και άμυνας των παγκόσμιων κυρίαρχων, με ιδεολογικό όχημα τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», επιχείρησε την εξάπλωση της δύναμης του και την επέκταση του «ζωτικού του χώρου» βάζοντας διαρκώς «φωτιά σε πυριτιδαποθήκες» με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τους δύο πολέμους στο Ιράκ, τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία και το Αφγανιστάν αλλά και τη δημιουργία του κράτους του σύγχρονου απαρτχάιντ στο Ισραήλ. Εντός αυτής της συμμαχίας, το αμερικάνικο κράτος αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη έχοντας πρωτοστατήσει στην εκστρατεία εγκαθίδρυσης του σύγχρονου ολοκληρωτισμού διεθνώς. Σήμερα, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εξάπλωση των περιφερειακών συγκρούσεων και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών από την Ουκρανία ως τη Λιβύη, από τη Συρία ως την Υεμένη και από την Κύπρο ως τη Βενεζουέλα.

Το ελληνικό κράτος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO, είναι σταθερά προσανατολισμένο στις επιδιώξεις της κυρίαρχης πολιτικής και οικονομικής ελίτ της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Η σημερινή πολιτική διαχείριση, όπως και όλες οι προηγούμενες, εκπλήρωσε και συνεχίζει να εκπληρώνει την αποστολή της στο ακέραιο, που δεν είναι άλλη από την διαρκή προσπάθεια, στο κομμάτι που της αναλογεί, για την ανεμπόδιστη επιβολή της σύγχρονης δικτατορίας του κράτους και του κεφαλαίου, του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η κοινή επιδίωξη είναι, άλλωστε, η βάση κάθε εξουσιαστικής συμμαχίας.

Η πρόσφατη ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ με την αναβάθμιση της NATOϊκής βάσης της Σούδας και του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή, τη μεταφορά «ειδικών» όπλων στην αεροπορική βάση του Αράξου και την επέκταση των υφιστάμενων στρατιωτικών βάσεων σε μια σειρά περιοχών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Λάρισας, του Στεφανοβικείου και της βάσης ελικοπτέρων στην Αλεξανδρούπολη, αποτελεί ένα ακόμα δείγμα επικύρωσης και διεύρυνσης των σχέσεων του ελληνικού και αμερικάνικου κράτους, επιβεβαίωσης της πρόσδεσης της εγ-

Η γενίκευση του πολέμου ως αποκορύφωμα της κρατικής και καπιταλιστικής επιθετικότητας στην κοινωνία

χώρια αστικής τάξης στο άρμα συμφερόντων της κυρίαρχης διεθνούς πολιτικο-οικονομικής ελίτ και ενίσχυσης του ρόλου του ελληνικού κράτους στη νευραλγική περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάληψη ενεργητικής πρωτοβουλίας της Ελλάδας στις περιφερειακές εξελίξεις και η αναβαθμισμένη συνεργασία που προωθεί με μια σειρά γειτονικών κρατών (Ισραήλ, Κύπρος, Αίγυπτος), η «επίλυση» του επί χρόνια εκκρεμούς ζητήματος της ένταξης του μακεδονικού κράτους στο NATO και η ολοκληρωτική επικράτηση της Συμμαχίας στα Δυτικά Βαλκάνια είναι σαφείς ενδείξεις του νέου ρόλου που επιδιώκει να έχει το ελληνικό κράτος στην περιοχή. Χαρακτηριστική εικόνα αυτού του ρόλου αποτελεί η συνάντηση στα τέλη Μάρτη, των κυβερνήσεων Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ με την υψηλή εποπτεία των Η.Π.Α. για τη συμφωνία κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου “EastMed”. Μια συμφωνία που αυξάνει τη σημασία των προαναφερθέντων κρατών στη σκακιέρα των γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Ένας νέος ρόλος που υπογραμμίζεται και από τη συνθήκη που διαμορφώνεται στη διανομή των ενεργειακών πόρων της ευρύτερης περιοχής. Διανομή που περιλαμβάνει την καταστροφή ολοκληρωμένων περιοχών μέσω των εξορύξεων σε βουνά και θάλασσες, με την εγκώρια αστική τάξη να διεκδικεί τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή, καθώς στα χέρια της πρόκειται να περιέλθουν οι πόροι αυτοί.

Η παραπάνω διανομή ενεργειακών πόρων αποτελεί κομμάτι της συνολικότερης συνεργασίας του ελληνικού κράτους με τις κυρίαρχες πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις του δυτικού μπλοκ και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ενεργή παρουσία δυνάμεων του NATO στο Αιγαίο, έχοντας ρόλο επιτηρητή των ΑΟΖ και των επεκτεινόμενων εξορύξεων. Η παρουσία άλλωστε δυνάμεων του NATO στην περιοχή είχε ήδη κατοχυρωθεί με τις δυνάμεις που είχαν κινητοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα για τον έλεγχο των προσφύγων που επιχειρούσαν να ξεφύγουν από την κόλαση της Μέσης Ανατολής.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα έχουμε χρέος να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας. Να θέσουμε αναχώματα στους σχεδιασμούς των παγκόσμιων κυρίαρχων που υπόσχονται μόνο θάνατο, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά, μιζέρια και εξαθλίωση. Αντλώντας έμπνευση από τις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις του παρελθόντος, να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό διεθνιστικό κίνημα από τα κάτω ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στο σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Στην κατεύθυνση της οικοδόμησης αυτού του κινήματος, η αντίσταση στους σχεδιασμούς επέκτασης και αναβάθμισης των στρατιωτικών βάσεων στο εσωτερικό, όπως και στην ευρύτερη απόπειρα προώθησης του ρόλου του ελληνικού κράτους στο διεθνές πολεμικό σκηνικό θα είναι μια ακόμα σημαντική μάχη που πρέπει να δοθεί.

Από την πλευρά μας, αντιλαμβανόμαστε πως η προοπτική των εμπόλεμων κοινωνιών, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, της αναζωπύρωσης των εθνικισμών και του κοινωνικού εκφασισμού θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για την ανθρωπότητα, και είμαστε πεπεισμένοι για το ότι η ταξική και διεθνιστική αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, η οργανωμένη απερίφραστη των εκμεταλλεζόμενων τάξεων και η ανατροπή του κόσμου του καπιταλισμού και του κράτους σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να διαμορφώσει τους όρους για τη δημιουργία μια κοινωνίας ευημερίας, ισότητας, ειρήνης και δικαιοσύνης, χωρίς εκμετάλλευση, διακρατικούς πολέμους και αποπροσανατολιστικούς ανταγωνισμούς

Αυτή είναι η εποχή που πρέπει να συνδεθούμε πολιτικά με τους συντρόφους και τους αγωνιζόμενους διεθνώς, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κοινή επίθεση την οποία δεχόμαστε. Ο κόσμος της εξουσίας κινδυνεύει μόνο από την φλόγα των αγώνων

ανά τον κόσμο. Και αυτή η φλόγα παραμένει ζωντανή και επικίνδυνη για τους κυρίαρχους...

Από την επαναστατημένη Ροτζάβα που αντιστέκεται στις επιθέσεις του ISIS και του τουρκικού κράτους και τη μαχόμενη Παλαιστίνη που συνεχίζει να αγωνίζεται ενάντια στο σύγχρονο αραβικό κράτος του Ισραηλινού κράτους, μέχρι την αντίσταση στο φασιστικό καθεστώς του Ερντογάν στην γειτονική Τουρκία, τη νέα μάχη που ετοιμάζονται να δώσουν οι εξεγερμένες ζαπατιστικές κοινότητες στην Τσιόπας ενάντια στα τύμπανα πολέμου που χηϊ το κράτος του Μεξικό, τις κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο, τις στρατιωτικές βάσεις και τον милитарισμό που ξεσπούν στο εσωτερικό του δυτικού κόσμου, την ώρα που τα σύννεφα ενός ακόμα μεγάλου πολέμου πυκνώνουν πάνω από την ανθρωπότητα.

Απέναντι στην επίθεση του παρρηκμασμένου εξουσιαστικού κόσμου να αντιπαραθέσουμε την αλληλεγγύη των κοινωνιών μας αγώνων. Απέναντι στην δυστοπία του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, όπου η μεγάλη πλειοψηφία εξαθλιώνεται και υποτάσσεται, να αντιπαραθέσουμε την ελευθεριακή κοινωνία που οργανώνεται μέσα από τα ομόσπονδα κοινωνικά συμβούλια «για την Ελευθερία του καθενός και την Ισότητα όλων».

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση | Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων
 Μάρτης 2019

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ

Η τόσο ορατή σήμερα επιθετικότητα του κρατικού-καπιταλιστικού συστήματος, που έχει δομηθεί στη βάση του παραλογισμού της κοινωνικής και ταξικής καταπίεσης και δεν έχει να υποσχεθεί τίποτα περισσότερο από προσφυγιά, πολέμους, λεηλασία της φύσης και των κοινωνιών, είναι αποτέλεσμα της Βαθιάς αποάνθρωπης του σε κοινωνικό, πολιτικό και αξιακό επίπεδο. Αυτή η αποσάθρωση και η ολοκληρωτική χρεοκοπία του κόσμου του κράτους και του καπιταλισμού είναι που προκαλεί την άδεια των ενδομνημονιακών αντιθέσεων και που φέρνει στο προσκήνιο την απειλή ενός γενικευμένου πολέμου.

Η αναβάθμιση του ρόλου του διακρατικού στρατιωτικού μηχανισμού είναι μέρος της προετοιμασίας της παγκόσμιας κυριαρχίας για τη γενίκευση του πολέμου. Οι στρατιωτικές βάσεις αυτών των μηχανισμών είναι τα σημεία από όπου εφαρμόζονται μηχανές θανάτου για να εξοντώσουν χιλιάδες ανθρώπους στην «καπιταλιστική περιφέρεια», είναι μια διαρκής καταστασιακή απειλή στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών απέναντι σε όσους αρνούνται να υποταχθούν στη ζοφερή προοπτική του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Στη νευραλγική περιοχή των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου και με δεδομένη την πρόθεση του ελληνικού κράτους και

της αστικής τάξης στο άρμα των συμφερόντων της κυρίαρχης διεθνούς πολιτικής και οικονομικής ελίτ, αυτές οι στρατιωτικές βάσεις αποτελούν σημαντικό μέρος των ευρύτερων σχεδιασμών του NATO για την επέκταση της κυριαρχίας και του ελέγχου του, για την εξάντληση του «ζωτικού του κύκλου».

Στην εποχή των διαρκών κλιμακωμένων των συστημικών πολιτικών σταθερών γεννιούνται και οι μεγάλες δυνατότητες της επαναστατικής χειροφύλαξης. Από την επαναστατημένη Ροτζάβα και τη μαχόμενη Παλαιστίνη μέχρι την αντίσταση στο φασιστικό καθεστώς Ερντογάν και τη νέα μάχη που ετοιμάζονται να δώσουν οι εξεγερμένες Ζαπατιστικές κοινότητες στην Τσιόπας... Από τις κινητοποιήσεις διεθνιστικές και ταξικές αλληλεγγύης ενάντια στον πόλεμο, τον φασισμό, τα στρατεύματα συγκέντρωσης, τον εθνικισμό και τη μισαλλοδοξία... ο κόσμος της εξουσίας κινδυνεύει μόνο από τη φλόγα των διεθνών αγώνων για ισότητα και ελευθερία. Η αυτή τη φλόγα θα κρατήσουμε ζωντανή με την οργάνωση του αγώνα για την απόθεση της παγκόσμιας κοινωνικής εναπόστασης, της μόνης ρεαλιστικής προοπτικής της ανθρωπότητας «για την ελευθερία του καθενός και την ισότητα όλων»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Σάββατο 6 Απριλίου Διοδηλώνουμε
 Πάτρα 12:00 από το Παράρτημα, Αθήνα 13:00 από την πλ. Κλαυθράκων, Θεσσαλονίκη 12:00 από την Κομόρα

Σάββατο 13 Απριλίου 2019
 Πάτρα : Διοδήλωση στην περπατητή Βαση Αράδου
 12:00 προσυγκέντρωση στην πλατεία Τριών Συμμάχων
 Αθήνα/πρόσημ : 12:00 Διοδήλωση ενάντια στη βάση του NATO

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

8 ΜΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΑΞΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ



8 Μάρτη - Αθήνα

«Αυτή την 8η Μάρτη, στο τέλος των παρουσιάσεών μας, καθεμιά από μας άναψε μια μικρή φλόγα. [...] Αυτή η μικρή φλόγα είναι για σένα. Κράτησέ την αδελφή και συντρόφισσα. Όταν νιώθεις μόνη. Όταν φοβάσαι. Όταν νιώθεις ότι ο αγώνας είναι πολύ δύσκολος ή ότι δύσκολη είναι η ζωή η ίδια. Άναψε τη ξανά στην καρδιά σου, στη σκέψη σου, μέσα σου. Και μην την κρατήσεις μόνο για σένα, συντρόφισσα και αδελφή. Πήγαινε τη στις εξαφανισμένες. Πήγαινε τη στις δολοφονημένες. Πήγαινε τη στις κρατούμενες. Πήγαινε τη στις γυναίκες που βιάστηκαν. Πήγαινε τη στις γυναίκες που χτυπήθηκαν. Πήγαινε τη στις γυναίκες που κακοποιήθηκαν. Πήγαινε τη σε όσες έχουν υποστεί βία κάθε μορφής. Πήγαινε τη στις μετανάστριες. Πήγαινε τη στις εκμεταλλευόμενες. Πήγαινε τη στις νεκρές. Πήγαινε τη και πες σε κάθε μία ξεχωριστά ότι δεν είναι μόνη, ότι θα αγωνιστείς εσύ γι' αυτήν ότι θα αγωνιστείς για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη που αξίζει ο πόνος της, ότι θα αγωνιστείς ώστε αυτός ο πόνος που κουβαλά να μην επαναληφθεί ξανά για καμιά γυναίκα στον κόσμο. Πάρε αυτή τη φλόγα και μεταμόρφωσέ τη σε οργή, σε κουράγιο, σε αποφασιστικότητα. Πάρ' τη και ένωσέ τη με άλλες φλόγες. Κράτα τη και τότε ίσως σκεφτείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε αλήθεια ούτε δικαιοσύνη ούτε ελευθερία μέσα στο πατριαρχικό καπιταλιστικό σύστημα. Και τότε ίσως ξανασυναντηθούμε για να βάλουμε φωτιά στο σύστημα. Και ίσως βρίσκεσαι δίπλα μας, για να βεβαιωθούμε ότι κανείς δεν θα σβήσει τη φωτιά μέχρι να μη μείνει τίποτα άλλο εκτός από στάχτες.»

Απόσπασμα από την Ομιλία των γυναικών ζαπατίστας στο κλείσιμο της Συνάντησης Γυναικών που Αγωνίζονται, στο ζαπατιστικό Caracol της Ζώνης Tzotz Choj, 10 Μαρτίου 2018, Μορέλια, Τσιάπας, Μεξικό.

Έναν χρόνο μετά την 1η Συνάντηση Αγωνιζόμενων Γυναικών που κάλεσαν οι γυναίκες ζαπατίστας στην Τσιάπας, οι ίδιες απευθύνουν μήνυμα στις γυναίκες του κόσμου, ενημερώνοντας ότι φέτος βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας: Το κράτος του Μεξικού, καπιταλιστικές εταιρείες και παραστρατιωτικές ομάδες σχεδιάζουν εκ νέου την υφαρπαγή και λεηλασία της ιθαγενικής γης και τον αφανισμό των λαών την Τσιάπας.

Οι ρίζες της 8ης Μάρτη, ως ημέρας μνήμης των γυναικείων αγώνων, βρίσκονται στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες μεταναστριών εργατριών που ξέσπασαν στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα. Αγώνες, ριζοσπαστικοί και μαχητικοί, που ξεσπούσαν μέσα από τους κόλπους του πιο άγρια εκμεταλλεμένου

κομματιού της κοινωνίας, διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες και ωράρια εργασίας, αξιοπρεπή μεροκάματα, ίση αντιμετώπιση με τους άντρες εργαζόμενους, τη συμμετοχή τους στα σωματεία και σεβασμό στο χώρο εργασίας.

Η φλόγα της αντίστασης, από την οποία «γεννήθηκε» η 8η Μάρτη, παραμένει ζωντανή και θεριεύει μέσα στους αγώνες των εκμεταλλευόμενων και των καταπιεσμένων που ξεσπούν καθημερινά ανά τον κόσμο, με τις γυναίκες να συμμετέχουν στην πρώτη γραμμή. Γυναίκες, που παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που ορθώνονται μπροστά τους, δεν σκύβουν το κεφάλι στην εξουσία του κρατικού, καπιταλιστικού και πατριαρχικού συστήματος. Εκείνες που δεν σταματούν να αγωνίζονται ενάντια στην εκμετάλλευση, την καταπίεση, την εξαθλίωση και τις έμφυλες διακρίσεις.

Η πατριαρχία, η οποία προϋπήρχε του καπιταλιστικού συστήματος, χρησιμοποιείται από την κυριαρχία για την εδραίωσή της, αναπαράγοντας τις εξουσιαστικές ιεραρχικές σχέσεις. Μέσα στην παρούσα συνθήκη, όπου η κυριαρχία προωθεί τον κοινωνικό κανιβαλισμό και τον εκφασισμό, επιχειρώντας να χειραγωγήσει τη κοινωνική οργή και να τη διοχετεύσει σε έναν αδιάκοπο πόλεμο όλων εναντίον όλων εντός της τάξης των εκμεταλλευόμενων, η πατριαρχία εξακολουθεί να αποτελεί βάση του κόσμου της εξουσίας καθώς καθιστά το κοινωνικό σώμα κατακερματισμένο, αλλοτριωμένο και ανίσχυρο απέναντι στους σχεδιασμούς της.

Παράλληλα, οι θεσμοί και οι μηχανισμοί τους που διαχρονικά γεννούν, θρέφουν και αναπαράγουν την έμφυλη καταπίεση και την εκμετάλλευση τολμούν να παρουσιάζονται ως οι υπέρμαχοι της υπόθεσης της γυναικείας χειραφέτησης. Είναι οι ίδιοι μηχανισμοί που αθρώνουν βιαστές, που απολύουν εγκύους, που διαμορφώνουν ένα ειδικό καθεστώς εκμετάλλευσης των γυναικών, στρώνοντας το έδαφος για την όξυνση των σεξιστικών διακρίσεων και την αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους δουλειάς. Εκείνοι που καταστέλλουν, συλλαμβάνουν και βασανίζουν τις αγωνιζόμενες, που κρατούν έγκλειστες χιλιάδες μετανάστριες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και που εδραιώνουν το διεθνές σκλαβοπάζαρο μέσω του trafficking και που προωθούν τον εκφασισμό και τον κανιβαλισμό στο σώμα της κοινωνίας, που μεταξύ άλλων εκδηλώνεται και με τη μορφή της έμφυλης βίας με δολοφονίες, βιασμούς και κακοποίηση γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Εμείς, ως αναρχικές, θεωρούμε πως η υπόθεση της γυναικείας χειραφέτησης είναι και θα είναι πάντα κομμάτι του αγώνα από τα κάτω για την κοινωνική απελευθέρωση απέναντι σε κάθε μορφή ταπείνωσης, ανισότητας και εξουσίας, απέναντι στην αφομοίωσή της από το κρατικό, καπιταλιστικό, πατριαρχικό σύστημα, που τη διαστρεβλώνει ως αίτημα «συνδιαχείρισης της εξουσίας» με σκοπό τη διαιώνιση και τον εξωραϊσμό του.

Από αυτή τη γωνιά του κόσμου, στεκόμαστε μαζί με τα λόγια και τις δράσεις των αγωνιζόμενων γυναικών και να χαιρετίζουμε τους αγώνες τους σε όλη τη γη. Υψώνουμε τις γροθιές μας σε αλληλεγγύη στις εξεγερμένες ζαπατιστικές κοινότητες που μάχονται για την επιβίωσή τους ενάντια στην ολομέτωπη επίθεση του μεξικανικού κράτους, των καπιταλιστών και των παρακρατικών τους ομάδων, στην αντίσταση των ιθαγενών Μαπούτσε, στους αγώνες των γυναικών στην Τουρκία και την κατεχόμενη Παλαιστίνη. Συνεχίζουμε να παλεύουμε ανένδοτα μέχρι το γκρέμισμα του κόσμου της πατριαρχίας, του κράτους και του καπιταλισμού, για να οικοδομήσουμε στα συντρίμια του τον κόσμο της κοινωνικής ισότητας, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, αυτόν της αναρχίας και του ελευθεριακού κομμουνισμού.

**Από το Μεξικό μέχρι την Τουρκία,
Αγώνες Γυναικών για την Ελευθερία**

Ομάδα Ενάντια στην Πατριαρχία –
Αναρχική Πολιτική Οργάνωση | Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων



8 Μάρτη - Θεσσαλονίκη



8 Μάρτη - Πάτρα



8 Μάρτη - Πάτρα

8 ΜΑΡΤΗ ΜΕΡΑ ΤΑΞΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΓΩΝΑ

Από τις απεργίες των μεταναστριών εργατριών στις αρχές του 20^{ου} αιώνα στις ΗΠΑ μέχρι τους αγώνες του σήμερα, από τις εξεγερμένες ζαπατιστικές κοινότητες και την αντίσταση των ιθαγενών Μαπούτσε, ως την Τουρκία και την κατεχόμενη Παλαιστίνη...



... η υπόθεση της γυναικείας χειροφρέπασης θα είναι πάντα αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα από το κάτω για την κοινωνική απελευθέρωση απέναντι σε κάθε μορφή ταπείνωσης, ανισότητας και εξουσίας

απέναντι στην αφομοίωσή της από το κρατικό, καπιταλιστικό και πατριαρχικό σύστημα, που την διαστρεβλώνει ως σίτημα «συνδιαχείρισης της εξουσίας», με σκοπό τη διώκση και τον εξωρισμό του

ΕΝΑΝΤΙΑ

- στη συστηματική θεσμική και υλική βία που στοχεύει στις αγωνιζόμενες γυναίκες σε όλον τον κόσμο
- στο κράτος, τα αφεντικά, την αστυνομία και τις φασιστικές συμμορίες
- στην έμφυλη βία που ανακαλύπτεται στο σώμα της κοινωνίας ως κομμάτι του εκφοβισμού και του κανιβαλισμού, με δολοφονίες, βιαιοπραγίες και κακοποίηση γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ ατόμων
- στην εργασιακή εκμετάλλευση, τις απολύσεις, την ανεργία, τις σεξιστικές διακρίσεις και τη σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους δουλειάς
- στο σύγχρονο δουλεμπόριο γυναικών μέσω του trafficking
- στον εγκλεισμό προσφύγων και μεταναστριών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης



ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ - ΑΦΕΝΤΙΚΑ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ



Παρασκευή 8 Μάρτη

Θεσσαλονίκη: άγλημα βενζέλου, 6.30 μ.μ.
Πάτρα: πλ. Γεωργίου, 12 μ.
Αθήνα: πλ. Κλαυθμόνος, 6 μ.μ.

Σάββατο 9 Μάρτη

Συγκέντρωση στην προεδρία του Μεξικού, πλ. Κοινωνικού - Αθήνα - 12 μ.



Ομάδα ενάντια στην Πατριαρχία - Αναρχική Πολιτική Οργάνωση

Μήνυμα Αλληλεγγύης των Αναρχικών Γυναικών από την Τουρκία για την 8η Μάρτη

Ο Αγώνας και η Αλληλεγγύη μας κρατούν δυνατές!

Είμαστε οι γυναίκες της Ανατολίας και της Μεσοποταμίας, Έχουμε ζήσει τις σκοτεινές ημέρες της ιστορίας. Για δεκαετίες οι άνθρωποι αυτών των τόπων καταπιέζονται όλο και περισσότερο. Έχουμε δει τη φτώχεια, έχουμε δει εκείνους που δραπέτευσαν και επιβίωσαν τους πολέμους των κρατών, αλλά δολοφόνησαν στον πόλεμο τον καπιταλισμού ή της πατριαρχίας. Έχουμε δει τις αδερφές μας να βασανίζονται, να μαχαιρώνονται, να σέρνονται γυμνές, διαμελισμένες, καμένες ζωντανές... έχουμε δει τα παιδιά μας να συνθλιβονται, έχουμε δει τις μητέρες του Σαββάτου να ζητούν δικαιοσύνη, όπως και τους δολοφόνους να προσπαθούν να φιμώσουν τις μητέρες μας, επιτιθέμενοι εναντίον τους ή συλλαμβάνοντάς τες. Έχουμε έρθει αντιμέτωπες με πολλές βαναυσότητες και αντιστεκόμαστε σε όλες και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε μέχρι το τέλος.

Είμαστε οι γυναίκες αυτών των τόπων. Έχουμε γίνει μάρτυρες της «πτώσης» πολλών κρατών, πολλών μοναρχιών, πολλών σουλτάνων. Ενώ η «ανθρώπινη» ιστορία επαναλαμβάνεται, εμείς ανακαλύπτουμε και γράφουμε μια διαφορετική ιστορία, τη δική μας, την ιστορία της εξέγερσης και της αντίστασης. Γνωρίζουμε τις γυναίκες που παλεύουν ενάντια στην πατριαρχία, γνωρίζουμε τις γυναίκες που βάλανε τα χέρια τους στη μέση τους, που είναι έτοιμες να σφίξουν τις γροθιές τους. Γιατί εμείς είμαστε όλες αυτές οι γυναίκες, και ενώ δημιουργούμε μια διαφορετική ιστορία, παράγουμε μια κουλτούρα. Την κουλτούρα της συναίσθησης, της κατανόησης και της αλληλεγγύης. Αποκλείοντας τις εξουσιαστικές και κυριαρχικές σχέσεις,

δημιουργούμε μια κουλτούρα ευθύνης, παίρνουμε τις ζωές μας στα χέρια μας, αγωνιζόμαστε οι ίδιες για την ελευθερία μας.

Αδερφές, συντρόφισσες, ο αγώνας μας είναι ο αγώνας των καταπιεσμένων απέναντι στον καταπιεστή. Οποδήποτε εμφανίζεται η εξουσιαστική ιεραρχία, αποτελεί πεδίο αγώνα. Όπου στιγμή ο καταπιεστής χρησιμοποιεί το εργαλείο της βίας, δεν πρέπει να διατάζουμε να αντιστεκόμαστε και να αγωνιζόμαστε. Παλεύοντας ενάντια στις ορατές και αόρατες πτυχές της εξουσίας και της πατριαρχίας, μπορούμε να πραγματώσουμε την επανάσταση στο εδώ και στο τώρα.

Όπου και αν βρισκόμαστε, αναγνωρίζουμε και κατανοούμε η μία την άλλη, καθώς το ίδιο φως λάμπει στα μάτια μας, καθώς οι φωνές μας βγάζουν την ίδια κραυγή.

Οι αγώνες και η αλληλεγγύη μας δίνουν έμπνευση και δύναμη. Συνεχίστε τον αγώνα σας, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς!

Anarşist Kadınlar (Αναρχικές Γυναίκες) Τουρκία



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΕΣ ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΛΑΩΝ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ - ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ
την κρατική δολοφονία του **Samir Flores Soberanes**



25 χρόνια EZLN - 1η Γενάρη 2019

Το κράτος του Μεξικού, έχοντας ανανεώσει την κοινωνική νομιμοποίησή του μέσα από την τελευταία εκλογική διαδικασία, κατά την οποία αναδείχθηκε στην κυβέρνηση η αριστερή διαχείριση του κόμματος MORENA με επικεφαλής τον Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, επιχειρεί να καταστείλει τις κοινωνικές αντιστάσεις και να επιβάλει μια σειρά “μέγα-σχεδίων” σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη το μεξικάνικο κράτος, δολοφόνος τον αγωνιστή Samir Flores Soberanes στην κοινότητα Amilcingo της πολιτείας Morelos. Ο Samir Flores υπήρξε επικεφαλής της κοινότητας, εκπρόσωπος του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου και στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση θερμοηλεκτρικού εργοστασίου, αγωγού φυσικού αερίου και σειράς συμπληρωματικών έργων που καταστρέφουν τη γη και απειλούν τη ζωή της περιοχής. Δολοφονήθηκε στις 20 Φεβράρη 2019 έξω από το σπίτι του από ένοπλη ομάδα παρακρατικών, μια μέρα μετά την παρέμβασή του στη “διαβούλευση” που οργάνωσε η κυβέρνηση για την επιβολή των έργων στην περιοχή, όπου υπερασπίστηκε τους λόγους για τους οποίους οι λαοί του Morelos εναντιώνονται σε αυτά.

Ο γιγαντιαίος σχεδιασμός λεηλασίας της φύσης και των ιθαγενικών κοινοτήτων επιχειρείται να επιβληθεί, μέσω της όξυνσης του πολέμου χαμηλής έντασης που διεξάγεται όλα τα τελευταία χρόνια, την επιστράτευση των παραστρατιωτικών ομάδων και των καρτέλ ναρκωτικών απέναντι στις κοινωνικές αντιστάσεις και επιπλέον σήμερα, με την αξιοποίη-

ση της “αριστερής,” φιλολαϊκής και αντιρατσιστικής κυβερνητικής ρητορικής για την απονεύρωση και ενσωμάτωση των κοινωνικών αντιδράσεων. Το κράτος στοχεύει στην απομόνωση και καταστολή των ιθαγενικών αγώνων, τον αφανισμό της ζαπατιστικής εξέγερσης και αυτονομίας, για την υφαρπαγή της γης και την παράδοσή της στο μεγάλο κεφάλαιο. Απειλεί έτσι, να εκμηδενίσει κάθε δυνατότητα των αυτοχθόνων λαών να ζήσουν αξιοπρεπώς στα εδάφη τους, τα οποία υπερασπίζονται σκληρά κατά τον μακροίωνα αγώνα τους για γη και ελευθερία.



Το κράτος του Μεξικού, έχοντας ανανεώσει την κοινωνική νομιμοποίησή του μέσα από την τελευταία εκλογική διαδικασία, κατά την οποία αναδείχθηκε στην κυβέρνηση η αριστερή διαχείριση του κόμματος MORENA με επικεφαλής τον Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, επιχειρεί να επιβάλει μια σειρά “μέγα-σχεδίων” στην περιοχή της Ταπάσκα, όπως το «Τρένο Μάγια», το σχέδιο για τον Ισθμό του Τεουαντεπέκ, δασικές βιομηχανικές φυτείες στη Ζούγκλα Λακαντόνα, μεταλλευτικές εξορύξεις, τουριστική βιομηχανία και Ειδικές Οικονομικές Ζώνες. Ένας συνολικός σχεδιασμός για την υφαρπαγή της γης και την παράδοσή της στο μεγάλο κεφάλαιο, που θέτει στο στόχαστρο τη Ζαπατιστική Αυτονομία και απειλεί να εκμηδενίσει κάθε δυνατότητα των ιθαγενικών κοινοτήτων να ζήσουν αξιοπρεπώς στα εδάφη τους, τα οποία υπερασπίζονται σκληρά κατά τον μακροίωνα αγώνα τους για γη και ελευθερία.



ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ
ο αγωνιστής Samir Flores Soberanes, έπαιξε νεκρός από παρακρατικούς, στην κοινότητα Amilcingo της πολιτείας Morelos

Υπήρξε επικεφαλής της κοινότητας Amilcingo, εκπρόσωπος του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου και στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση θερμοηλεκτρικού εργοστασίου, αγωγού φυσικού αερίου και συμπληρωματικών έργων που καταστρέφουν τη γη και απειλούν τη ζωή της περιοχής. Δολοφονήθηκε στις 20 Φεβράρη 2019 έξω από το σπίτι του από ένοπλη ομάδα παρακρατικών, μια μέρα μετά την παρέμβασή του στη “διαβούλευση” που οργάνωσε η κυβέρνηση για την επιβολή των έργων στην περιοχή, όπου υπερασπίστηκε τους λόγους για τους οποίους οι λαοί του Morelos εναντιώνονται σε αυτά.

**οργάνωση και αγώνες για την παγκόσμια
κοινωνική επανάσταση, την αναρχία και
τον ελευθεριακό κομμουνισμό**



Το «Τρένο Μάγια», το σχέδιο για τον Ισθμό του Τεουαντεπέκ, το πρόγραμμα Proárbol που περιλαμβάνει δασικές βιομηχανικές φυτείες χωροκατακτητικών εμπορευσίμων δέντρων έκτασης ενός εκατομμυρίου εκταρίων στη ζούγκλα Λακαντόνα, η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, σειρά μεταλλευτικών εξορύξεων και η χωροθέτηση Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, αποτελούν μέρος αυτού του σχεδιασμού, στα ζαπατιστικά εδάφη στα βουνά του ΝΑ Μεξικού.

Πρόκειται για τη συνέχιση και όξυνση της κρατικής και καπιταλιστικής επιθετικότητας η οποία ανακόπηκε, με την ένοπλη εξέγερση του EZLN την 1η Γενάρη του 1994, που αποτέλεσε φραγμό στην περιοχή για τους σχεδιασμούς της τότε κυβέρνησης του Carlos Salinas de Gortari και την εφαρμογή της διακρατικής εμπορικής συμφωνίας NAFTA, μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Μια εξέγερση, πού έκανε να ακουστεί παγκόσμια η κραυγή “ΦΤΑ-ΝΕΙ ΠΙΑ” των πιο περιθωριοποιη-

μένων και εκμεταλλεζόμενων του Μεξικού, που έδωσε πνοή στις ιθαγενικές και κοινωνικές αντιστάσεις όλης της χώρας, που έθεσε τις βάσεις της ζαπατιστικής αυτονομίας, που άνοιξε δρόμο για τη συνάντηση των αγώνων των “από κάτω” όλου του κόσμου, που αμφισβήτησε έμπρακτα τις διακηρύξεις των κυρίαρχων για το “τέλος της ιστορίας”, που ξανά ζωντάνεψε στις καρδιές και στις σκέψεις των αγωνιζόμενων ανθρώπων το όραμα για έναν κόσμο ισότητας, ελευθερίας, αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης.

Μια εξέγερση, που όπως σε όλη τη διάρκεια των 25 χρόνων της, από το ζημέρωμα της 1ης Γενάρης του 1994, δεν παραδόθηκε, δεν υποτάχθηκε, δεν ξεπουλήθηκε, έτσι και σήμερα σε μια περίοδο παγκόσμιας και συνολικής συστημικής κρίσης και άγριας καπιταλιστικής επίθεσης, διατρανώνει: “σε αυτά τα εδάφη των εξεγερμένων αντρών και γυναικών, δεν παραδινόμαστε, δε ξεπουλιόμαστε, δεν υποτασσόμαστε, και κυρίως δε προδίδουμε το αίμα, τη ζωή και το θάνατο των συντρόφων που έπεσαν στον αγώνα μας.

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε κανένα πρόγραμμα που καταστρέφει τη ζωή της ανθρωπότητας και σκοτώνει τη μάνα γη. Πατί πίσω από αυτά, βρίσκονται τα συμφέροντα των μεγάλων ντόπιων και πολυεθνικών καπιταλιστών.

Όσο κι αν προσπαθήσουν να μας ταπεινώσουν με τις κατασταλτικές τους δυνάμεις, όπως την εθνοφυλακή, δε θα πάσουμε να υπερασπιζόμαστε τη μάνα γη, γιατί σε αυτή γεννηθήκαμε, σε αυτή ζούμε και εκεί θα πεθάνουμε.

Από το 1492 ως το 2018 έχουν περάσει 525 χρόνια αντίστασης και εξέγερσης ενάντια στις μεγάλες ταπεινώσεις από ξένους και μεξικανούς. Ποτέ, όμως, δεν κατάφεραν να μας εξοντώσουν. Εμείς, οι άνθρωποι με το σκούρο αίμα, και το χρώμα της μάνας γης, επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ”.

Παράνομη Επαναστατική Ιθαγενική Επιτροπή
Γενική Διοίκηση του Ζαπατιστικού Στρατού
Εθνικής Απελευθέρωσης, EZLN
Μεξικό, Γενάρης 2019

“Ας πουν και ας σκεφτούν ό,τι θέλουν, λοιπόν, εμείς θα αμυνθούμε. Ό,τι κι αν συμβεί, ό,τι κι αν μας κοστίζει, ό,τι κι αν έρθει. Θα αμυνθούμε, θα πολεμήσουμε αν χρειαστεί.

Ας είμαστε ξεκάθαροι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Εδώ δεν υπάρχουν σωτήρες. Οι μόνοι σωτήρες είναι οι άντρες και οι γυναίκες που αγωνίζονται και οργανώνονται με το λαό.

Αυτή είναι η αλλαγή που επιθυμούμε: μια μέρα, ο λαός, ο κόσμος, οι γυναίκες και οι άντρες να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι, μόνοι τους, πώς θέλουν να ζήσουν. Όχι μια ομάδα να ορίζει την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. ΟΧΙ.”

Εξεγερμένος υποδιοικητής Moisés -
EZLN. Μεξικό, Ιανουάριος 2019

Ως αναρχικοί αγωνιστές και αγωνίστριες, στεκόμαστε δίπλα στους συντρόφους και στις συντρόφισσες ζαπατίστας, μέσα από τους αγώνες μας ενάντια στους ίδιους δυνάστες: τα πολιτικά και οικονομικά αφεντικά και τις παρακρατικές φασιστικές συμμορίες τους. Μέσα στους καθημερινούς μας αγώνες στα μέτωπα αντίστασης ενάντια στην αδικία, την ανισότητα, την καταπίεση, την εκμετάλλευση, τον ρατσισμό, τον κοινωνικό κανιβαλισμό, τον εθνικισμό, τον πόλεμο και τη λεηλασία του φυσικού κόσμου στους τόπους μας, συναντιόμαστε με τις αγωνίες, την οργή, τον πόνο και τα όνειρα των συντρόφων μας όσο μακριά κι αν βρίσκονται. Μπροστά στην επαπειλούμενη όξυνση του πολέμου στις ζαπατιστικές κοινότητες, καλούμε σε συγκέντρωση – παρέμβαση στην μεξικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα και στέλνουμε από τους δρόμους της Ελλάδας, ένα μήνυμα αντίστασης στους κρατικούς σχεδιασμούς και αλληλεγγύης στα εξεγερμένα αδέρφια μας στο Μεξικό: Όταν χτυπούν έναν από όλους όσοι αγωνίζονται με αξιοπρέπεια από τα κάτω, θα μας βρίσκουν όλους απέναντί τους.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΕΣ ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΛΑΩΝ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ

Έναν χρόνο μετά την 1^η Συνάντηση Αγωνιζόμενων Γυναικών που κάλεσαν οι γυναίκες Ζαπατίστας στην Τσιόπας, οι ίδιες απευθύνουν μήνυμα στις γυναίκες του κόσμου, ενημερώνοντας ότι φέτος βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας: Το κράτος του Μεξικού, καπιταλιστικές εταιρείες και παραστρατιωτικές ομάδες σχεδιάζουν εκ νέου την υφαρπαγή και λεηλασία της ιθαγενικής γης και τον φανατισμό των λαών την Τσιόπας.

Τους ερείς δεν έβουρε ποιος είναι ο καλύτερος φερισμός. Ίσως δεν έβουρε να πούμε "cuerpo" ή να αλλάξουμε τις λέξεις. ή τι είναι η ισότητα των φύλων ή να προσφέρουμε αυτούς τους όρους που έχουν τόσο γράμματα που δεν μπορείς να τα μετρήσεις. [...]

Εκείνο όραμα που έβουρε σίγουρα είναι ότι αγωνιζόμαστε για την ελευθερία μας και τώρα ήρθε η σειρά μας να πολεμήσουμε για να την απορροφήσουμε. [...] Είναι η σειρά μας να αγωνιστούμε για να μην επαναληφθεί η ιστορία που μας θέλει στον κόλαση μόνο για να μαγειρεύουμε και να γεννιέται πάλι, για να τα βλέπουμε όλητα να μεγαλώνουν μέσα στην ταπεινότητα, την περιφρόνηση και το θάνατο.

Δεν κάνουμε τον ένοχο εξέγερση για να γυρίσουμε στα ίδια. Δεν ανασκευάζουμε 25 χρόνια για να γίνουμε τώρα υπαρκτές στους τουρίστες, στο σφραγισμένο και τους επιστάτες τους. [...]

Τους αυτές οι νέες κακές κυβερνήσεις σκέφτονται ότι, αν γυναίκες, πρόγραμμα θα σκάνουμε το κεφάλι και θα υποταχτούμε στο σφραγισμένο και τους καινούργιους επιστάτες που γυρί από που φάνομα –σκέφτονται και πιστεύουν- είναι ένα καλό σφραγισμένο και κάποιο καλό λέξη.

Αλλά όχι: αυτό που ερείς θέλω είναι η ελευθερία μας που κανείς δεν μας τη κόρσει, την κατακτούμε με αγώνα κίνησης ακόμα και το αίμα μας. Πιστεύεις ότι δεν καταφέρνουν οι δυνάμεις των καινούργιων κακών κυβερνήσεων, οι παραστρατιωτικές τους, οι εθνοφυλακές τους θα τους δεχτούμε με τρέφ, με ταχυματόνια και καρδιά: Όχι θα τους δεχτούμε με αγώνα και να κόρσει εάν έτσι μάθουν τι σημαίνει γυναίκα Ζαπατίστα, που δεν πουλάει, δεν πουλάει...

[Απόσπασμα του μηνύματος των Γυναικών Ζαπατίστας - EZLN - Φεβρουάριος 2019]

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΜΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ! Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ!

Παρασκευή 8 Μάρτη
Θεσσαλονίκη: αγαθία Βενιζέλου, 6.30 μ.μ.
Πάτρα: πλ. Γεωργίου, 12 μ.
Αθήνα: πλ. Κλαυθμόνων, 6 μ.μ.

Σάββατο 9 Μάρτη
Συγκέντρωση
στην πρεσβεία του Μεξικού
πλ. Κολωνακίου – Αθήνα – 12 μ.

Ομάδα ενάντια στην Πατριарχία – Αναρχική Πολιτική Οργάνωση



Από την συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία του Μεξικού το Σάββατο 9 Μάρτη



SAMIR VIVE – LA LUCHA SIGUE
ο αγώνας για τη ζωή, τη γη και την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ισότητα και την αλληλεγγύη θα σαρώσει το γερασμένο κόσμο της εξουσίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση | Ομοσπονδία Συλλογικότητων

Μήνυμα αλληλεγγύης στις ζαπατίστας και στις γυναίκες που αγωνίζονται σε όλον τον κόσμο



8 Μάρτη - Αθήνα

Πέρυσι η 8η Μάρτη μας βρήκε στο καρακόλ της Μορέλια στην Τσιάπας του Μεξικό, στην πρώτη συνάντηση γυναικών που αγωνίζονται.

Εμείς εδώ δεν έχουμε γη ούτε καν πέτρες... ή έχουμε μόνο τις πέτρες που κρατάμε στα χέρια μας. Όταν φτάσαμε εκεί «ζηλέψαμε», σαν παιδιά, την ελευθερία σας. Και όταν λέμε ελευθερία, δεν εννοούμε σίγουρα κάτι που κερδίζεται και διατηρείται χωρίς ευθύνες και κόπο. Μα είναι οι ευθύνες που οι ίδιες ορίζουμε για τους εαυτούς μας, και ο κόπος που οι ίδιες επιλέγουμε να καταβάλουμε. Δεν είναι μόνο λόγια, αλλά ιδέες και πράξεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες, που μιλούν για το σήμερα αλλά και για το αύριο. Είναι η ευθύνη να χτίζουμε κοινότητες αντίστασης ώστε να ανατρέψουμε τον κόσμο της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης, και στα δύσκολα να προσπαθούμε να κρατήσουμε το δρόμο του αγώνα ανοικτό για να πορευτούν οι επόμενοι.

Συντρόφισσες, όταν σας κοιτάζαμε και σας κοιτάζουμε είδαμε αξιοπρέπεια και μαχητικότητα, νιώσαμε περηφάνια και συγκίνηση. Από αυτή που σε κάνει να θέλεις να είσαι περισσότερα, και να δώσεις πιο πολλά για τον συλλογικό αγώνα. Που σε κάνει να βλέπεις καθαρά μπροστά σου αυτό που πάντα πιστεύουμε, ακόμα κι όταν δεν φαίνεται τόσο, ότι καμιά και κανένας που αγωνίζεται δεν είναι μόνος-η.

Τα νέα που στέλνετε, ότι οι απειλές και η καταστολή που αντιμετωπίζει ο αγώνας σας αυξάνονται και εξαιτίας δεν μπορείτε να διοργανώσετε φέτος τη 2η συνάντηση των γυναικών που αγωνίζονται, μας στεναχωρούν και μας ανησυχούν. Αλλά γνωρίζουμε αυτό που γράφετε, ότι η εξεγερμένη αξιοπρέπεια δεν ξεπουλιέται και δεν παραδίδεται. Και καμιά κυβέρνηση, καμία εξουσία, κανένας στρατός και παραστρατιωτικοί δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξεριζώσουν την αντίσταση, το όραμα των ανθρώπων να χτίσουν την αυτονομία τους και έναν κόσμο χωρίς αφεντικά και δούλους. Δεν τα κατάφεραν στα πάνω από 500 χρόνια κατάρτησης και πολέμου στους ιθαγενείς λαούς, δεν τα κατάφεραν στο σώμα της ανθρωπότη-

τας παγκόσμια.

Καταλαβαίνουμε τα απειλητικά σύννεφα που πυκνώνουν στα σχέδια της νεοεκλεγείσας αριστερής κυβέρνησης, για την υφαρπαγή της γης, την καπιταλιστική επέλαση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων και την απόπειρα μετατροπής των ιθαγενών λαών της Τσιάπας σε υπηρέτες. Και ότι όλα αυτά τα σχέδια αφανισμού το κράτος τα βαφτίζει προοδευτικά, υποσχόμενο ότι η εξουσία θα λύσει τα προβλήματα του κόσμου, για να εξαπατήσει, να αντλήσει συναίνεση, να εξουδετερώσει τις αντιστάσεις.

Στον ελλαδικό χώρο, τα τελευταία χρόνια η επίθεση των αφεντικών και η κρατική καταστολή ενορχηστρώνονται από την πολιτική διαχείριση της κυβέρνησης συριζα, που ανέβηκε στην εξουσία πουλώντας ελπίδες, θέλοντας να καρπωθεί τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες που ξεσπούσαν στους δρόμους, για να επιβάλει την οπισθοχώρησή τους. Εφάρμοσε, ακόμα πιο αποτελεσματικά, τις πολιτικές φτωχοποίησης και κοινωνικής εξαθλίωσης, συνέχισε την καταστολή όσων αγωνίζονται ενώ έσφιξε ακόμα περισσότερο τη μέγγελη γύρω από το λαιμό των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων. Στηρίζει τη συστημική βία απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες που πνίγονται στα σύνορα ή βρίσκονται έγκλειστοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, τη νομιμοποίηση της θεσμικής βίας απέναντι στους «αδύναμους», που οδηγεί στον κοινωνικό εκφασισμό και τον κανιβαλισμό. Μέσα σε όλα αυτά προσπαθεί να συκοφαντήσει και να απονοηματοδοτήσει τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες που αν και σε ύφεση δεν σταματούν να αναπτύσσονται.

Συντρόφισσες,

όσες και αν είναι οι δυσκολίες ο αγώνας συνεχίζεται παντού. Σας υποσχόμαστε ότι τη μικρή φλόγα που μας δώσατε την κρατάμε και προσπαθούμε να την εξαπλώσουμε κάθε στιγμή και σε κάθε πεδίο που αγωνιζόμαστε: ενάντια στη λεηλασία της φύσης, στις κρατικές και παρακρατικές δολοφονίες, ενάντια στον έλεγχο και την επιτήρηση, ενάντια στην

κρατική καταστολή, ενάντια στην επίταση της εκμετάλλευσης στους χώρους εργασίας, ενάντια στον πόλεμο και τον εθνικισμό, ενάντια στην πατριαρχία.

Αυτή η φλόγα, ακόμα κι αν υπάρχουν φοβές που τρεμοπαίζει, δεν μπορεί να σβήσει. Από την Ελλάδα, την Τουρκία μέχρι το Μεξικό υπάρχουν γυναίκες και άντρες που αγωνίζονται για τη χειραφέτηση και την ελευθερία. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μικρές φλόγες σε ολόκληρο τον κόσμο που τις κρατούν άνθρωποι που μπορούν συλλογικά να ανάψουν τις φωτιές που θα καταστρέψουν το κράτος και τον καπιταλισμό.

Ως αγωνιζόμενες, ως αναρχικές και ως γυναίκες δεν έχουμε παρά να σταθούμε αλληλέγγυες η μία στην άλλη και όλες μαζί να οργανωθούμε και να αγωνιστούμε απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη γη μαζί με όλους τους καταπιεσμένους αυτού του κόσμου απέναντι στους καθημερινούς μας δυνάστες. Δεν έχουμε παρά να σταθούμε μαζί με τα λόγια και τις δράσεις των αγωνιζόμενων γυναικών και να χαιρετίσουμε τους αγώνες τους σε όλη τη γη. Αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε το σάπιο κόσμο της πατριαρχίας, του κράτους και του καπιταλισμού και να οικοδομήσουμε στα συντρίμια του αυτόν της κοινωνικής ισότητας, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, αυτόν της γυναικείας χειραφέτησης, της κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης, της αναρχίας και του ελευθεριακού κομμουνισμού.

8 ΜΑΡΤΗ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΣΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΕΣ ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΛΑΩΝ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ

Ομάδα ενάντια στην Πατριαρχία -Αναρχική Πολιτική Οργάνωση | Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων